

# Slim worden met bier

• Sciencecafé wint in Nederland aan populariteit • Lezing over hersenen

**“Hartstikke goed idee toch, die combinatie van wetenschap en café.”**

Student Jurrian



De aanwezigen luisteren met aandacht naar de lezing.

et is stampvol in het Rotterdamse bibliotheekcafé Dikt. Alle stoelen zijn bezet en ook aan de bar is nauwelijks meer een kruk te bemachtigen. Op het podium bij de deur staat een blonde jongen met een brillettje en een stel nebhersenen in zijn hand. Hij vertelt de ene na de andere interessante wetenswaardigheid en anekdote over smartpillen, genetisch onderzoek en het lerend vermogen van de hersenen. Een stoflige wetenschappelijke lezing? Integendeel, we zijn beland in het Sciencecafé. Hier kun je slim worden met een biertje in je hand.

**NIET-WETENSCHAPPERS** op een laagdrempelige en informele manier

een kijkje bieden in de wereld van de wetenschap. Dat is de doelstelling van het Sciencecafé. Onder het genot van een drankje luisteren naar een interessant verhaal en na afloop met de wetenschapper zelf in discussie gaan. Het wetenschapscafé is gebaseerd op het idee van het Café Philosophique, dat in 1992 in Frankrijk werd gestart door de filosoof Marc Sautet. Zijn idee werd al gauw overgenomen door de Engelsen in het Café Scientifique en in de jaren daarna schoten de Sciencecafé's wereldwijd als paddenstoelen uit grond. Ook bijna iedere Nederlandse studentenstad heeft inmiddels een eigen Sciencecafé; dus ook Rotterdam.

**“LEREN HOE HERSENEN LEREN”**, zo luidt de titel van de lezing van vanavond. In het bibliotheekcafé zitten aardig

**“Dit was gelukkig een enthousiaste spreker. Dat maakt echt wel uit.”** Jillis Mani, studente.

wat studenten. Op zoek naar dé wonderpil waardoor je met minimale inspanning toch je tentamens kunt halen? Helas komen zij bedrogen uit. “Want”, zo stelt dr. Elgersma, onderzoeker aan het Erasmus MC, “het enige dat echt helpt is goed uitgerust zijn en keihard studeren.” Een echte geheugenpil, oftewel de ‘smartpil’ is nog niet uitgevonden en Elgersma vraagt zich serieus af of die er ooit komt. Toch is het praatje voor de studenten interessant genoeg om ook aan het tweede gedeelte van de avond deel te nemen; de discussie. En zoals je dat bij ‘leken’ kunt verwachten, schiet die alle kanten op. Van korte-

en langetermijngeheugen en déjà vu's tot leugendetectoren en het fotografisch geheugen; alle onderwerpen die ook maar iets met hersenen te maken hebben, passeren de revue.

**DAT ELGERSMA NIET** alle vragen kan beantwoorden, laat zien dat een wetenschapper ook maar een ‘gewoon’ mens is. Wel zo geruststellend. “Dat is ook een van de doelstellingen van het Sciencecafé”, vertelt Marja Miedema, organisator van het Rotterdamse café. “Na afloop blijft de spreker ook altijd nog even hangen voor een biertje aan de bar.” Zo ook Elgersma. “Maar

## Ook naar Sciencecafé?

De komende maanden zijn er onder meer lezingen over de boosting economie van China, filosoof Spinoza en het nut van prostaatonderzoek in een vroege fase. Kijk voor het programma op [www.sciencecafe.nl](http://www.sciencecafe.nl)

kijk wel uit”, waarschuwt hij lachend. “Hoe meer bier je drinkt, hoe minder je van het hele verhaal van vanavond zult onthouden.” Jurrian Strik (22 jaar, student filosofie) en Jillis Mani (23, verkeerskunde) trekken zich erzo te zien weinig van aan. “Een hartstikke goed idee toch, die combinatie van wetenschap en café”, vindt Jurriaan. “Het is veel relaxter dan in de collegezaal. Nu ik de stof niet hoef te reproduceren, zoals ik bij mijn eigen colleges wel moet, richt ik me veel meer op het luisteren. Daardoor blijft het vast veel beter hangen. Dat biertje erbij maakt het natuurlijk wel extra gezellig.”

ook JILIS is enthousiast: “Vanochtend las ik er voor het eerst over in de krant. Ik woon hier om de hoek, dus ik dacht ‘waarom niet?’. Ik vind het eigenlijk nog leuker dan ik had verwacht. Het is wel belangrijk dat het verhaal goed wordt verteld. Dit was gelukkig een enthousiaste spreker, dat maakt echt wel uit.” Or een avondje Sciencecafé ook echt als uitgaan te bestempelen valt, hangt volgens geneeskundestudent Lisan Schrijvers (19) helemaal van je instelling af. “Als je alleen maar van discotheken houdt, beschouw je dit waarschijnlijk niet als uitgaan. Het is wel echt iets anders dan het traditionele studentenstapavondje. Zelf vind ik dit eigenlijk veel leuker. Het is ook redelijk vroeg op de avond. Dus als je zin hebt, kun je natuurlijk altijd verder gaan stappen.”

**SANNE VAN DER MOST**  
[redactie@metromieus.nl](mailto:redactie@metromieus.nl)